

# KOLINDSUND AVIS



19. Årgang ■ Oktober 2021

## Indhold

- Vi skal klimasikre Grenaa – og det haster side 1-2
- 21. generalforsamling i Kolindsunds Venner side 3
- 150 årsdag for Kolindsund i 2022 side 3
- Små dryp i Kolindsund side 4-5
  - Ny info-tjeneste
  - Vanddybder i Kolindsund
  - T-shirts og streamers
  - Grenaa, næse for vand
  - Workshop om Kolindsund
- Gæstepennen af *Jesper Nelby Kristiansen* side 6
- Hvem ejer Kolindsund og hvad er værdien? side 7
- Spørgsmål til KV21 om Kolindsund side 8



Med venlig tilladelse af Jens Nex, Århus Stiftstidende

## VI SKAL KLIMASIKRE GRENAA - og det haster

Af Lars Sloth, formand for Kolindsunds Venner

Klimaet på jorden udvikler sig mere og mere i ekstrem retning. Stigende nedbørsmængder, varmere og koldere klima, havstigninger og orkaner er efterhånden hverdagskost. Rekord efter rekord sættes. Sidst hørte vi om store nedbørsmængder i Europa med kæmpe oversvømmelseskatastrofer til følge. Det kommer tættere og tættere på.

Her på Djursland er vi også truet af klimaforandringerne. Senest så vi med stormen Bodil i december 2013 at store dele af Grenaa indre by blev oversvømmet. Der var østenvind og stormflod på samme tid, og hvis der også havde været højvande, var det gået helt galt. Efterfølgende lavede Kolindsunds Venner en aktion, hvor vi med blå pinde i Grenaa by viste, hvor højt vandet ville have stået, hvis det havde været højvande. Dette blev hilst velkommen af mange – bortset fra dem der var i gang med at sælge deres huse.

# KOLINDSUND AVIS



## udgives af foreningen Kolindsunds Venner

En partipolitisk uafhængig interesseforening, der arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund.

Der er kræfter i gang med at klimasikre Grenaa by og havn, og det skal også tages alvorligt. Kolindsunds Venner – som arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund som Jyllands største sø – har i marts 2015 udarbejdet en rapport, hvori vi beskriver forskellige scenarier for at klimasikre Grenaa med diger og dæmninger og en sluse i Grenaaen, som forhindrer vandet i Kattegat i at trænge op i åen og oversvømme denne. Dette vil kunne holde vandet ude, men vi skal også tage højde for det vandtryk, der vil opstå, hvis vi i kortere eller længere tid lukker for Grenaaen, for at holde vandet ude. Grenaaen modtager vand fra en stor del af Djursland via Kolindsunds afvandingskanaler og flere åløb, der munder ud heri. Desuden oppumpes der store mængder vand fra det afvandede Kolindsund til kanalerne. Lukker vi Grenaaen vil der være behov for en stor vandbuffer, for at opsamle vandet, og her foreslår vi, at man gendanner Kolindsund, der med sine 25 km<sup>2</sup> vandoverflade vil kunne opsamle yderligere store mængder vand, uden det overhovedet ville kunne mærkes.

## Vores projekt sammentænker klimasikring, byudvikling, miljø, turisme og bæredygtighed

En gendannelse af Kolindsund vil i høj grad gavne klimaet, idet vandmængden vil tilbageholde store mængder CO<sub>2</sub>, som frigives ved dyrkingen af de organisk holdige jorde i Kolindsund. Et vandfyldt Kolindsund vil tilbageholde store mængder CO<sub>2</sub>, og der benyttes alene til bortpumpning af vand 1,5 mill. kwh af pumpestationerne, ligesom jorden dyrkes og dræn, grøfter og kanaler oprensnes. Det gør det alt andet lige mere CO<sub>2</sub> krævende at dyrke jorden i Kolindsund. Det kan vel næppe kaldes bæredygtigt!

Byudviklingen og turismen vil også få stor gavn af en gendannelse af Kolindsund som sø. Mange af de små byer, der ligger ned til Kolindsund, vil få nyt liv, husene vil kunne sælges for gode penge, for ejendomsmedejerne fortæller, at det er meget mere attraktivt at bo

### Ansvarshavende:

**Lars Sloth** (formand)

email: larssloth19@gmail.com | tlf. 30224498

### Sekretariat:

**Thøger Trold Pauli**

Thorsagervej 40, 8410 Rønede

email: tp@123zone.dk | tlf. 26334407

Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026

ned til en stor sø end en dyrket kornmark. Det vil tiltrække masser af nye borgere til kommunen. Udvikling i stedet for afvikling. Turisterne vil strømme til i titusindvis, hvilket vi har set fra Filsø og Skjern Enge. Man vil kunne dyrke forskellige former for vandsport og aktiviteter på denne sø, som vil blive op til 5 meter dyb, fuglelivet vil blomstre, lystfiskere kan få deres behov dækket og der vil kunne etableres forskellige sports- og fritidsaktiviteter. Med fordel kunne man via en korridor udvide Nationalparken til at omfatte hele Kolindsund og de omliggende bredder.

Biodiversiteten, miljøet og bæredygtigheden vil også få et løft ved en gendannelse. Lige nu bliver jorden i Kolindsund dyrket, og den ene mark går over i den næste uden skel, stendiger og hegn. Biodiversiteten er ret begrænset i Kolindsund som det er nu, men vi har set fra Filsø, at i løbet af kort tid vil der være masser af liv både i og over vandet og langs bredderne rundt om en sådan sø. Jorden i Kolindsund betegnes som "særlig værdifuld", hvilket betyder, at der er dispensation for randzoner langs de utallige grøfter og dræn. Plantegødningsstoffer og plantegifte og hvad der ellers sprøjtes ud på markerne kan uhindret pumpes op i Kolindsund kanalerne og rende ud i Kattegat, hvor det gør stor skade. Det vil en gendannelse af Kolindsund som sø for alvor sætte en stopper for. Så skal man klimasikre Grenaa by og havn og tænke bredt, så er der ingen vej udenom. Gendan Kolindsund. "Hellere vand i Kolindsund end vand i kælderens".

(se Kolindsunds Venners klimasikrings forslag <https://www.kolindsund.dk/uploads/3/8/3/8/38387465/klimatilpasning.pdf>)

*Ovenstående indlæg er et debatindlæg udarbejdet i juli efter de store oversvømmelser i Europa grundet klimaforandringerne og blev bragt i dagspressen i og omkring Djursland.*



# RYOMGÅRD

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • [www.vorupgruppen.dk](http://www.vorupgruppen.dk)

Mandag-torsdag ... kl. 9.00-17.30  
Fredag ... kl. 9.00-18.00  
Lørdag ... kl. 9.00-13.00  
Tømmeh: åbner dag man-fre kl. 7.00

# INDKALDELSE TIL 21. GENERALFORSAMLING I KOLINDSUNDS VENNER

**Tirsdag 9. november 2021 i Kolind+, Bugtrupvej 33, Kolind**

Udover bestyrelsens og kassererens beretning skal der vælges personer til bestyrelsen. Erik og Iver er på valg og vil gerne genvælges. Derudover skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen.

*I pausen serveres der øl og vand samt lidt knas*

Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen "Kolindsunds Venner," der forinden GF har betalt kontingent for 2021 har stemmeret iflg. vedtægterne.

INDEN GF vil museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning fra Museum Østjylland i Grenaa fortælle om museets plan for udstilling om Kolindsund i anledning af 150 året for afvandingen i 2022.

Efter GF samler vi ideer til, hvordan vi kan markere og profilere os i 2022 – læs herom nedenfor.



## AFVANDINGEN AF KOLINDSUND HAR 150 ÅRS DAG I 2022

Af Thøger Trolld Pauli, sekretariatschef

Til næste år er det ikke mindre end 150 år siden, at Kolindsund blev tørlagt. Dengang fandt man det vigtigt at opdyrke så meget jord i Danmark som overhovedet muligt. I dag er det anderledes og en klimakatastrofe truer, samtidig med at miljøet, grundvandet og biodiversiteten er truet.

Det vil vi i Kolindsunds Venner være klar til at markere ved flere forskellige indslag i løbet af året, hvor der sikkert også bliver drukket noget gravøl for at markere den store halvrunde årsgang.

Der er forskellige ideer i støbeskeen, som der arbejdes videre på. Det kunne være en **cykeltur** på 14 km, som startede ved Arnoldis ternerger ved Grenaa, går via Næsgårdsvej til Næsgård, videre ad grusveje til Enslev Pumpestation, hvor vi hører om tørlægningen af Kolindsund. Turen slutter ved Enslev Kirke, hvor vi hører noget om drabelige søslag i Kolindsund m.m.

Det kunne også være en **gåtur** på 5 km, startende ved Fannerup Pumpestation, hvor der fortælles om tørlægningen af Kolindsund. Derfra vandrer vi ad dæmningen til Ginnerup. Undervejs fortælles om et par af Sundgårdene: Gammel Dæmning og Pilehave. Turen runder forsamlingshuset i Ginnerup, hvor vi hører om indre mission omkring 1866 – 74.

Eller hvad med en **bustur** i samarbejde med Museum Østjylland. Turen kunne udgå fra Kolind, forbi en sundgård, videre til pumpestationen i Fannerup, evt. besøg på Museum Østjylland i Grenaa, for at se specialudstillingen i anledning af 150 året. Der er nok at glæde sig til.

Østjyllands Museum i Grenaa arrangerer en udstilling, hvor vi er indbudt til at være med. Om udstillingen fortæller museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning:

### Kolindsund – Søen, der deler vandene

Udstillings – og formidlingsprojekt  
på Museum Østjylland i Grenaa 2022

Vand blev til land, og i 2022 er det 150 år siden, at Kolindsund gik fra at være sø til at blive frugtbar landbrugsjord. Afvandingen af Jyllands største sø – og dermed et af danmarkshistoriens største landvindingsprojekter – var dermed begyndt. Samtidig gik startskuddet til en 150 år lang konfliktfyldt historie om Kolindsund, spækket med politisk debat, et skiftende natursyn, en bevidsthed om klimaforandringerne konsekvenser og en fremtidsfortælling om, at vandet en dag vender tilbage (uanset hvad vi gør). Museum Østjylland vil fortælle historien og nuancere fortællingen i særudstillingen Kolindsund – Søen, der deler vandene. Udstillingen vil dykke ned under overfladen, skabe dialog og bygge bro. Udstillingen skal åbne på museet i Grenaa i foråret 2022 og stå til januar 2023. Men udstillingen begrænser sig ikke til museets eget hus. I Fannerup og på Syddjurs Bibliotek i Kolind vil vi udfolde flere af de historier, der knytter sig til sundet. I samme periode arrangeres en række foredrag, omvisninger og debataf-tener på museet og i lokalområdet. Udstillingsprojektet er i høj grad også et formidlingsprojekt med det formål at gøre Kolindsund vedkommende og nærværende for så mange som muligt.

# SMÅ DRYP I KOLINDSUND

Samlet af Thøger Troid Pauli, sekretariatschef, Kolindsunds Venner

**KOLINDSUNDS VENNER ETABLERER EN INFO-TJENESTE** Bestyrelsen i Kolindsunds Venner har stort kendskab til Kolindsunds udvikling og mange bud på Kolindsunds fremtid. Dem vil vi gerne dele med andre. Hvis du er med i en forening eller en gruppe, som ønsker et oplæg om Kolindsund eller en guidet tur i området, så henvend dig til bestyrelsen. Så kan vi måske lave en aftale om et arrangement.

**SIGNE MUNK PÅ BESØG I KOLINDSUND** I juni måned var SF's klimaordfører Signe Munk på besøg i Kolindsund, for at danne sig et billede af forholdene. SF støtter jo fuldtud gendannelsen af Kolindsund. Vi var til stede fra Kolindsunds Venner ved Fannerup Pumpestation og fortalte om, hvordan det var og hvor godt det kunne blive. Det var et meget givende møde. Her slapper Signe Munk af i græsset med en forfriskning efter en rundvisning i området.



**NIELS FUGLSANG PÅ CYKELTUR PÅ DJURSLAND:** Niels Fuglsang (MEP for S) var på cykeltur rundt i Jylland, for at få ideer og inspiration i forhold til EU's klimaindsats og klimasikring. Vi var selvfølgelig fra Kolindsunds Venner også interesserede i at være med, da han skulle mødes med Michael Stegger Jensen (S) og andre socialdemokrater på Maltfabrikken i Ebeltoft. Vi fik et helt kvarter i audiens med Niels Fuglsang, hvor vi fortalte om vores kamp for gendannelse af Kolindsund og for specielt betydningen for klimasikring af Grenaa by og opland. Han fik en del materiale udleveret, inden han og socialdemokratiske medcyklister fortsatte på cyklerne.

## SALG AF STREAMERS OG T-SHIRTS FRA SEKRETARIATET



Nu kan du erhverve dig nye flotte sorte t-shirts i størrelserne XXL, XL, L og M med ærmer med Kolindsunds Venners logo på for- og bagside – eller hvad med en streamer til bilen eller andre steder (2 versioner af tekst), hvor den vil være godt synlig. Kun 80,- kr. for t-shirts og 35,- kr. for bilstreamers. Kan erhverves ved henvendelse hos sekretariatschef Thøger (tp@123zone.dk). Leveres/overdrages efter aftale.

## GRENAA – NÆSE FOR VAND

Norddjurs Kommune har søgt Realdania om 1 mill. Kr. til et projekt om: *"Gennemførelse af en konkurrence om en strategisk og adaptiv udviklingsplan, der tager hånd om vandudfordringer og potentialer og sammentænker klimasikring, byudvikling, turisme og bæredygtighed"*.

Vi har i Kolindsunds Venner hæftet os ved ordene: konkurrence, udviklingsplan, vandudfordringer, klimasikring, byudvikling, turisme og bæredygtighed. Vi vil gerne deltage i denne konkurrence.

Kolindsunds Venner arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund, så den bliver Jyllands største sø. Vi mener, at gendannelse af Kolindsund som sø vil have en gunstig effekt på klimasikring af Grenaa by og havn, vand i Sundet vil tiltrække nye borgere til landsbyerne langs det vandfyldte Kolindsund (byudvikling) og turister vil strømme til for at se denne sø og for fx at dyrke vandsport på søen, se på fugle osv. (turisme).

Når det kommer til bæredygtighed, må det siges at være meget lidt bæredygtigt til stadighed at pumpe vand ud af Sundet. Bæredygtig vil derimod en naturlig sø være, og den vil endda øge biodiversiteten i området. Kolindsund vil blive et levende økosystem i stedet for et intensivt dyrket område.

Derfor melder Kolindsunds Venner sig i den gruppe, der skal finde en løsning på de mange fine ord i ansøgningen. For det skulle jo nødtigt ende med *"Grenaa - med næsen under vand"*. (Lars Sloth)

## VANDDYBDER I KOLINDSUND



Når man snakker med folk om, hvordan et vandfyldt Kolindsund vil blive, så hører man ofte: "Kolindsund vil blive en lavvandet sø, tæt rørskov langs bredderne og et myggehelve". Kolindsunds Venner har ud fra upartiske målinger af Sundet konstrueret et kort, hvor 3 farver angiver forskellige vanddybder. En for det lave vand: svagt grøn 0 - 1,5 m. Her kan man bunde og stå med en fiskestang. Mellemdyb vand: lyseblå farve: 1,5-2,5 m. og dybder fra 2,5 m.-4 m. er markeret med mørk blå farve. Det betyder, at man stort set kan sejle på hele Sundet. Sundet vil blive et eldorado for vandsport, fuglekikkeri, og hvem ved: måske bliver igen basis for sommerfærgeruter. Der er mange myter om hvordan et gendannet Kolindsund vil blive. Nogle husker deres forfædre snakke om, at det var en myggeplage og en stinkende pøl, men meget har ændret sig med kloakering og en jordbund, der på 150 år har sat sig med ca. 2 cm. om året. (Lars Sloth)

## WORKSHOP OM KOLINDSUND

Torsdag 16. september 2021 afholdt "Kunsthall for Maritim Æstetik" en workshop på Maltfabrikken i Ebeltoft, hvor man ville kvalificere og facilitere en debat, der tager udgangspunkt i et fremtidigt Kolindsund. Gennem oplæg om kunsten, videnskaberne og sundbøndernes fortællinger skulle forsamlingen diskutere, hvorvidt og hvordan søen skulle genoversvømmes. Kolindsunds Venner havde også et indlæg på konferencen, hvor vi fortalte om foreningen og dens arbejde og betydning for Kolindsunds fremtid.

Forsamlingen tog efter oplæggene og en gang spisning fat på en brainstorm, hvor vi samlet først kom med vores betænkeligheder, dernæst vores visioner og endelig delte vi os op i 3 grupper, hvor den ene (som fortrinsvis bestod af sundbønderne og deres tilhængere) diskuterede Status Quo, altså at lade sundet forblive som den er nu. De kom frem til, at det er for dyrt at gøre andet, at de lokale er imod projektet og at det er for kompliceret og sundhedsfarligt at ændre noget. Den anden gruppe arbejdede med naturgenopretning og en gendannelse skulle være for naturens skyld, området skulle deles op i zoner (fredning) og Grenaa by og opland skulle inddrages og sikres mod oversvømmelse. Den tredje gruppe diskuterede bosætning og rekreativitet. De nærliggende landsbyer skulle næres af et vandfyldt Kolindsund, at unge familier flytter til, at det er attraktivt at bo ved en sø, men uden smarte hoteller langs søen, der skulle laves øer i søen, et museum og mere turisme. Det drejede sig ikke kun om at fylde vand i søen, men det omgivende land i en ring omkring søen skulle medinddrages med fredede områder, rekreativitet og stisystemer. Vi skulle ikke bare sidde med hænderne i skødet og vente på at det alligevel skete, men forberede os nu.

Jan Petersen (S) var den eneste aktive politiker til stede. Han sluttede af med at sige, at for at vi kunne tage beslutninger om Kolindsunds fremtid, skulle der fakta på bordet. Vi skulle vide præcist hvad det ville koste og hvor meget CO2 der kunne spares. For ham var det vigtigste lige nu at klimasikre Grenaa og opland. Det kunne vi kun være enige med ham i.

# "GÆSTEPENNEN"

af Jesper Nelby Kristiansen, medlem nr. 10 af Kolindsunds Venner

Mit første minde om Kolindsund stammer fra en samtale med min folkeskolebibliotekar. Han havde lagt mærke til, at jeg altid lånte dyrebøger, og spurgte, om jeg ikke også skulle låne nogle billige. Som frygtet gårdvagt havde jeg ellers ikke indtryk af, at han besad humor. Men vi fik gang i samtalen.

Jeg vidste faktisk godt, at han kiggede lidt på fugle, og han fortalte, at han havde set nogle dansende brushøns på et engstykke ude i Kolindsund. Det har været omkring 1980, og allerede dengang var det et særsyn. En kammerat og mig lokkede dennes far til at køre os derud samme aften. Vi fandt desværre aldrig brushønsene, men jeg fik øjnene op for dette store område, som blev holdt kunstigt, kemisk og pumpet.

Det var også i Kolindsund, jeg så min første hvide stork. Et forår blev der set to storke samtidigt på de udtørrede arealer ved Kragssø. Den tidligere Grenå Kommune satte i en komisk storkebysatsning flaks en storkerede op på den gamle købmandsgård. Det var lige ved at lykkes mig at overtale min far til at hjælpe med at sætte min mølædte udstoppede stork derop, så kommunens iver kunne blive belønnet.

Men ellers var det småt med naturop-levelser i landbrugets Kolindsund. Da jeg boede i Grenå i 1980'erne,

skulle der arbejdes særdeles hårdt for at se bare små ansamlinger af rastende svømmeænder og vadefugle. Der var jo stort set ingen ferskvandsflader på hele Djursland! Og sådan er det stadig.

Da jeg i 1999 blev tippet om, at der var startet en forening med det formål at få gendannet Kolindsund, meldte jeg mig straks ind. Og det medlemskab er jeg stolt af og glad for den dag i dag. Mange ungdomsprojekter er "fadet ud" med årene. Men ikke dette. Med klima og biodiversitet højt på hitlisterne står Kolindsunds Venner med en stærk, aktuel og vedkommende dagsorden.

Jeg har endnu ikke set dansende brushøns på Djursland. Den udstoppede stork "forsvandt" vist ved en sammenflytning med en kæreste, men jeg har et historisk maleri af dansende brushøns hængende i stuen. Afgrøderne står år efter år solidt på søbunden af Kolindsund med massiv EU bistand som deres udtømmelige næringslag. Pumperne pumper, enkelte lærker synger, og livet er skønt.



Smuk, men død brushane (*Philomachus pugnax*) dateret 8. maj 1909 Grund Fjord, Naturhistorisk Museum, Århus  
(Foto: Jesper Nelby Kristiansen)

Måske et medlem af den sidste rest af ynglende brushøns på Djursland? I slutningen af 1800-tallet var der op til 20 spillende hanner på skogerplads ved Kareholm. Endnu i 1929 sås enkelte spillende hanner. Da også Kareholm blev udtørret og plovvendt var det slut.

 **HabitatVision**

Konsulenter inden for naturområdet

**Erik Aude**

Chefkonsulent, Ph.d.

Mobil +45 2871 5739

Tlf. +45 8637 0227

eau@habitatvision.dk

www.habitatvision.dk

HabitatVision Vest

Askedalsvej 3

8410 Rønde

Denmark

**FREKA**  
GRAFISK & REKLAME

Tøj, bilreklame, tryksager, hjemmesider m.m  
Tlf. 7022 7026 · freka@freka.dk

# HVEM EJER KOLINDSUND?

Af Lars Sloth, formand for Kolindsunds Venner

Aktieselskabet Kolindsund, der havde bekostet tørlægningen af Sundet, ejede fra 1872 og frem til 1921 stort set hele Sundet. Det summede op til 2600 tdl. Selskabet havde kompenseret de tidligere lodsejere, der havde jord ned til søen, så de samlet fik 1300 tdl.

Aktieselskaber byggede omkring 15 gårde rundt om Kolindsund, og satte bestyrere til at drive gårdene.

Man har en opgørelse fra 1916, der viser jordtiliggende til de 11 største sundgårde. Man opgør hele sundarealet til 2974 tdl. og de 11 gårde råder

over 1432 tdl, dvs. de har råderet over næsten halvdelen af sundet. A/S Kolindsund medregnede også forpagtninger, spredte arealer under selskabet og skoven ved Rørholm, samt Fannerup gård, så Selskabet i alt havde 2974 tdl.

Først omkring 1921 – 22 blev sundgårdene solgt, så de nu blev privatejede. Nogle få andre købte jord i sundet, så de kunne sikre sig hø og foder til deres besætning.

Landbrugene i Kolindsund har gennemgået den samme udvikling, som landbrug i resten af landet. Der er sket sammenlægninger, jord er blevet solgt fra nogle af de gamle Sundgårde, så der i dag kun er omkring 14 større jordbesiddere i Sundet. Disse ejere har ca. 90 procent af hele sundets areal og værdien (ejendomsvurderingen) ender på samlet 309 mill. Kr. hvilket også er ca. 90 % af den samlede vurderingssum af Sundet.

For at gendanne Kolindsund som sø, så den kommer til at ligne søen før 1872, kræves der altså et overskueligt beløb.

En gendannelse af Kolindsund som sø vil også kræve, at nogle veje bliver løftet op over kote 0, så vi stadig kan komme på tværs af søen.

Kolindsunds Venner vil i det kommende år arbejde for, at Norddjurs Kommune medtænker en gendannelse af Kolindsund som sø. Vi vil være aktive i et Realdania projekt, hvor kommunen sammen-tænker bosætning, biodiversitet, klimasikring og andre plusord.

Kolindsunds Venner vil forsøge at holde Norddjurs Kommune fast på konkrete tiltag, så vi ikke ender med en pose varm luft.

Navn på sundgården	areal/ ha	vurdering i mill.
Benzonhøj	156	21,4
Søholm	156	24
Elholm	109	17,2
Chr. Frost	91,8	10,1
Sivested Odde	206	26
Pognæs	134	20
Egevang	93,4	10,8
Skarnæs	150	26,5
Fævejle	153,5	26,5
Direktørgården	105,3	15,8
Næsgård	152	21,8
M.V. Kjeldsen	180	28,5
Sundbogård	213	30
Jørgen Mahlers mask.st.	213,2	30
<b>samlet areal/vurdering</b>	<b>2113,2</b>	<b>308,6</b>
<b>procent af hele Sundet</b>	<b>89</b>	<b>93,6</b>

Billeder fra Sundet i "Grenaa enden". Her ses bl.a. Rørholm og boreplatformen i baggrunden.  
(foto: Lars Sloth)



# VI HAR TIL KV21 SPURGT 3 BORGMESTERKANDIDATER I SYDDJURS OM DERES SYN PÅ KOLINDSUND:



Socialdemokratiet

**Michael Stegger Jensen (S):** "Jeg synes bestemt, at vi bør bakke op om at naturgenoprette Kolindsund. Især idéen om at indrette små lokalmuseer i pumpehusene er en kanonidé. Jeg har en byrådskollega, der har besøgt huset i Fannerup - og oplevet det allerede er indrettet som et lille museum. Det er ren kulturhistorie. Samtidig med en meget varieret flora i området, samt mange fuglearter. Generelt vil gendannelse af Kolindsund være et gigantisk biologisk løft til regionen. Det vil jeg bakke fuldstændigt op om. Søen vil blive Jyllands største, og vil udover tiltrække et rigt fugleliv, lige som der vil komme en stor population af fisk i søen. Der vil også opstå mange attraktive bosætningssteder, så vi i Syddjurs Kommune kan tiltrække familier med tilhørende skattekroner. At det også vil komme vores naboer i Norddjurs til gode, er selvfølgelig også positivt. Jeg bakker op om man kunne tænke sig modeller for gendannelse af Kolindsund som sø, hvor man f. eks. lader åerne fra vest og syd løbe direkte ud i søen, mens åerne fra nord stadig løber ud i Nordkanalen. Vi vil som kommune gå forrest i klimakampen, derfor vil jeg kæmpe for ovenstående, hvis jeg bliver valgt som Borgmester d. 16. november".



Socialistisk Folkeparti

**Kirstine Bille (SF):** "I SF har vi altid kunnet se perspektiverne i et gendannet Kolindsund. Og det kan vi stadig. Der er noget klart naturstridigt i at dyrke jord under havets overflade. Vi er overbeviste om, at det er et spørgsmål om tid, før dyrkningen i sundet bliver umuliggjort - enten i form af indtrængning af det salte grundvand eller andre faktorer. Vi synes, at det kunne være helt fantastisk med en gendannelse af Jyllands største sø. Både for at lade naturen få sin plads igen og for at skabe rekreative muligheder. Men ikke mindst for klimaets og miljøets skyld. Visse steder i sundet er der et stort potentiale for at sætte lavbundsjord under vand, hvilket giver en enorm klimaeffekt, ligesom udledningen af næringsstoffer til Kattegat vil blive reduceret markant. Vi vil derfor fortsat arbejde for, at der igen kan komme vand i sundet".



**Claus Wistoft (Venstre):** "Kolindsund er et fantastisk område og vil altid være det som landbrugsområde eller sø. Områdets dyrkning er kendetegnet ved lavt input af hjælpestoffer, i forhold til udbytterne der tages ud. Derfor er områdets dyrkningsøkonomi særdeles bæredygtig sammenlignet med mange andre landbrugsjorder. Kolindsunds jorder er i klimamæssig forstand ikke at betegne som lavbundsjorder, idet ler- og saltindholdet er så højt at den CO-begrænsende effekt ved udtagning af dyrkning vil være begrænset, sammenlignet med lavbundsjorder generelt, hvor humusindholdet er langt højere. Området kunne også være fantastisk som tilbageført til sø som Jyllands største ferskvandssø, og det er Venstre positivt overfor, såfremt det kan foregå i harmoni og fælles aftale med lodsejerne.

I en tid hvor alle er enige om at der er brug for de fødevarer der produceres, og mange mennesker i verden fortsat sulter, synes det dog ikke særligt samfundsansvarligt at udtage arealer der producerer meget bæredygtigt, blot for at opdyrke arealer andre steder i verden".

## Vi har også spurgt i Norddjurs om klimasikring af Grenå:

Aleksander Myrhøj (SF): "Jeg synes, at det eneste rigtige er inddragelse af Kolindsund i løsningen for at klimasikre Grenaa på den lange bane. Der skal sættes penge af nu, men det kan og skal ikke være en kommunal opgave alene. Med tanke på både klimasikring og udtagelse af landbrugsjorde som centrale aspekter af fremtiden, bør både EU og den danske stat på banen som samarbejdspartnere og bidragsydere. På den korte bane er det nødvendigt med en god løsning, sandsynligvis en slusemodel, der kan klimasikre Grenaa indtil det lykkes at foretage den naturlige, fornuftige klimasikring via en genoprettelse af sundet! Der er langt flere perspektiver i Kolindsund end alene sikring af Grenaa mod oversvømmelse, men det kan blive et centralt argument, når den nødvendige opbakning skal etableres politisk og hos de nødvendige samarbejdspartnere. Som beskrevet er klimasikring af Grenaa en proces med flere faser og vi skal både handle nu og derfor sætte penge af nu, - og arbejde for den langsigtede løsning, som vi ikke kan finansiere alene".

## Bliv medlem af Kolindsunds Venner

Hjælp os i kampen for gendannelsen af Kolindsund som Jyllands største sø

Vi har brug for al den økonomiske og moralske støtte, vi kan få.

Kontingent for 2021:

**Tilbud!** Kun 50 kr. for resten af året.

Normalpris: 100/150 kr. om året.

Betal på:

Reg. 7300 konto 1109732

eller

Tlf. 92359



MobilePay