

KOLINDSUND AVIS



8. ÅRGANG NR. 1 - NOVEMBER 2010

INDHOLD:

• GRIB
CHANCEN
DJURSLAND!:
Forfatter Kjeld Hansen
Side 2

• MAN KAN
SKABE
FREMTIDEN!:
Af MF Leif Lahn (S)
Side 3

• KOMMER DER
MYG?:
Endeligt svar m.m.
Side 5

• SALLY
SALMINEN
DRØMMER
BLÅGRØNNE
DRØMME....
Side 8

Nogle steder lykkes det!

- Filsø ved Varde
genetableres!

- Syddjurs på vej med
lavvandet sø i Ådalen...

Filsø-genopretningen omtales her i bladet på side - 2. bl. a. i en artikel af naturvennen og forfatteren Kjeld Hansen. Aage V. Jensens fonde har simpelthen købt Filsø gods' jorder - som var en gammel, udtørret søbund.

Filsøs naturgenopretning bliver den anden, store vådområde-genskabelse i nyere tid, efter genetableringen af Skjern Å. Søbunden i Filsø har et areal på 900 hektar - en stor sø. (Kolindsunds søbund er på 2500 hektar - en mægtig sø!).

Termestrup Enge - et nyt, mindre vådområde-projekt i Syddjurs kommune er ved at blive projekteret til endelig godkendelse i staten.

“Termestrup Enge” bliver våde enge (faktisk et vandspejl næsten hele året). Det kommende vandspejl mellem Rosenholm skovs østkant, banevolden langs Mørke mose - og skrænterne op til Termestrup, bliver en fin rasteplass for fugle og en skønnere udsigt for folk, der bor på Termestrup-bakken, end de grønne enge, der nu ligger neden for bakken.

Projektet har 30 millioner i halen fra staten. Hovedformålet med

at oversvømme området, er at fjerne noget af den kvælstof, som det konventionelle landbrugs gødskning fylder vores bække og åer med. Et andet formål er, at søen skal være et reservoir, hvor store regnfalds vand kan indeholdes - uden at oversvømme Skørring Å's ådal længere nede ad løbet. Det er udvalgt



blandt en hel del projekter, som kommunerne ved Randers fjords vandoplande (bække og åer, der løber ud i Gudenåen og Randers fjord) har lavet. Projektet ligger i Teknisk Forvaltning i Syddjurs til projektering - og forhåbentlig endelig godkendelse hos staten.

Mårten Breum

GRIB CHANCEN DJURSLAND!

Af Kjeld Hansen, journalist og forfatter

Den tørlagte Filsø er blevet solgt. Ikke til en forgældet svinebaron eller kynisk agrospekulant, ej heller til en jagtgal tysk koncernledelse eller anonym arabisk milliardær, sådan som rygterne ellers har ville vide det gentagne gange i de seneste to år.

Det utænkelige er sket. Filsø er blevet solgt til folk i Vestjylland.

Efter mere end 60 år som lukket land, selv for den lokale befolkning, vil det kæmpestore område nu blive åbnet for alle. Aktionærkredsen bag det 2500 hektar store gods har med deres beslutning om at sælge til naturgenopretning skabt en historisk chance for at få Danmarks næststørste sø tilbage som en af Danmarks mest betydningsfulde naturattraktioner.

Men også som et værdifuldt egnsudviklingsprojekt for Vestjylland.

Filsø-området rummer et overvældende potentiale som turistmål, rekreativt område og naturlokalitet. Mulighederne er fuldt ud på højde med det vellykkede Skjernå-projekt, som tiltrækker mere end 100.000 besøgende om året. For Vestjyllands erhvervsliv, der i høj grad er baseret på turisme, vil et naturprojekt af internationalt format betyde mange arbejdspladser og en stærkt øget attraktionsværdi.

Et klart signal om den regionale interesse fra Varde kommunes borgmester Gylling Haahr har været afgørende, og Venstre-manden har leveret varen. I stedet for sur pessimisme og bagstræb har Gylling Haahr selv svunget taktstokken på de første begejstrede borgermøder om det enorme projekt, der nu løber af stablen.

Filsø-projektet bringer visionen om at genskabe det udtørrede Kolindsund som et storslået egnsudviklingsprojekt for hele Djursland tættere på en virkeliggørelse end

Tillykke, Danmark!

Kolindsunds Venner ønsker af hele vores blågrønne hjerter Danmark tillykke med, at Filsø nu gendannes. Det var en glædens dag da vi modtog meddelelsen.

Det giver os fornyet kampvilje og tro på, at også vores projekt om at få sat gang i Danmarks største naturgenopretnings-projekt ad åre vil kunne lykkes.

Til lykke Filsø - og folk omkring den! Vi kommer over og ser til jer!

**Bestyrelsen for Kolindsunds
Venner, november 2010**

nogensinde tidligere. Men hvis ikke borgere og politikere på Djursland vågner op, forpasser man chancen. Så flytter mulighederne - og den risikovillige kapital - videre til de egne af landet, hvor man er fremsynet nok til at investere i naturgenopretning som drivkraft for en positiv udvikling.

Kolindsund, der engang var Danmarks største ferskvandssø, rummer et overvældende potentiale som bosætningsområde. Selve genetableringen vil være et projekt af international karakter. Læg dertil, at en sø på 2500 hektar vil sagtens kunne bære 2-3 helt nye landsbysamfund. Sammenkoblet med en effektiv infrastruktur vil fremtidssikrede lokalsamfund tiltrække tusinder af aktive familier med vellønnede jobs i både Århus og Randers.

Allerede anlægsfasen, hvor den nye kæmpesø tilrettelægges, vil skabe en flerårig beskæftigelse for hundreder af jordarbejdere og entreprenører. Efterfølgende vil bosætning og nye erhvervsaktiviteter betyde en særdeles velkommen saltvandsindsprøjtning til både kommunekasse og jobmarked.

Men nogen skal turde tage det første skridt og tænke det utænkelige.

Hvad så, Djursland? Sover du?

FÅ NYHEDERNE OM KOLINDSUND FØRST!

Tilmeld dig Facebook-gruppen "Kolindsunds Venner" og bliv løbende opdateret om, hvad der sker i udviklingen omkring Kolindsund. Inviter dine egne venner til at være med!

Gruppen har nu over 270 medlemmer.

Thøger Pauli, adm. af gruppen

MAN KAN SKABE FREMTIDEN



Man kan altid spørge sig selv, om det at genskabe Kolindsund Sø er fornuftigt og vil skabe udvikling på Djursland. Man kan også spørge sig selv, hvad der vil ske hvis vi ikke gør noget.

Af Leif Lahn Jensen - Folketingsmedlem (A)

Jeg har kørt fra Grenaa til Århus over Kolind siden 1990, og mine forældre har endda haft et hus i Fannerup, med udsigt over sundet, hvor jeg selv boede i en kort periode. Derfor har jeg både nydt naturen, men også fulgt udviklingen på nært hold.

De sidste år inden jeg kom i folketinget var vejene lukket i en periode, fordi vandet stod op over vejen. Så det er tydeligt, at der bliver mere og mere vand, og hvis vi ikke sætter flere penge i at pumpe det ud, vil det sikkert stige mere og mere.

Så hvis det kan lade sig gøre at genskabe søen, kan vi så ikke lige så godt hjælpe den på vej?

Vi skal bare sikre os, at det er det vi vil og om det egentlig kan lade sig gøre? Derfor mener jeg at vi ligeså godt kan skaffe midler til at undersøge forholdene og finde ud af hvor meget det koster og hvad det vil betyde for naturen og for Djursland.

Hvis vi ikke laver disse undersøgelser, vil der forsat være mange der er for og mange imod, og derfor kan vi ligeså godt få alle tingene belyst, så alle de uafklarede problemstillinger er løst. Men disse undersøgelser er ikke billige og derfor er vi nødt til at se, om vi kan løfte udgiften fra kommune niveau til statskassen.

Jeg tror på, at det kan lade sig gøre at få noget godt og brugbart ud af Kolindsund Sø, og jeg tror det vil være bedre for Djursland, hvis søen bliver genskabt. Genskabelse af søen, pga. dens størrelse og unikke beliggenhed, vil give genlyd i hele landet og folk vil besøge vores område for at opleve søen med dens muligheder. Og muligheder vil der være nok af, bare de lokale politikere tænker sig om, og i samarbejde mellem Syd og Norddjurs kommuner, vil lave gode lokalplaner og planer for udviklingen omkring søen. Det er jeg sikker på de vil, da de allerede nu er godt i gang med at debattere mulighederne for genskabelse af søen og kigge på hvad den kan få af betydning for området. Folk skal i og ved søen opleve naturen på tæt hold, og det gør ikke noget hvis man kommer langvejs fra for at få disse oplevelser. Når jeg kommer ind på lokalplaner, er det vigtigt for mig at sige, at vi selvfølgelig skal tænke i boliger og andet langs søen, men vi må aldrig må gå på kompromis med naturen. Det som gør Djursland, sundet og søen unikt, er netop naturen, stilheden og det at opleve ro og nærhed til noget ægte. Selvom man jo nok vil mene, at søen til dels er menneske skabt, så er det jo ikke rigtigt, for vi skaber jo bare noget som der var engang, og derfor er historien i sig selv jo ganske spændende.

Kan man virkelig genskabe historien og kan man virkelig få noget ud af søen i fremtidens Danmark?

Er man ikke lidt små sær på Djursland, når man kan finde på at tænke disse tanker?

Disse spørgsmål er jeg sikker på, at der er mange der vil stille sig selv, og måske allerede gør det.

Mit svar er klart: Jo man kan genskabe historien, man kan skabe fremtid omkring søen, og jo det er måske lidt små sært. Men tit og ofte, er det de lidt småsære beslutninger, dem som tør gøre noget specielt, som ofte vinder på den lange bane og får skabt nogle store ting.

Jeg tror meget på gode muligheder for Djursland, hvis vi vil få en sø vi har skabt sammen og en sø vi alle gerne vil værne om og skabe udvikling på og omkring.

Jeg vil gøre mit for at få problemstillingerne afklaret og finde ud af om det i det hele taget kan lade sig gøre, og derefter gå konstruktivt ind i en debat om søens og Djurslands muligheder.

Den dag vi ved at beslutningen er taget for genskabelsen af søen, vil blive en stor dag for mange af os.



EXPERIENCE THE UNEXPECTED

ARTHOUSE

of Djursland

www.arthouseofdjursland.dk

**KANALVEJ 15
ENSLEV
8500 GRENAA**

**KONTAKT:
Lars Aastrup
Jensen
Tlf: 4032 2006**

Kolindsund

- Jyllands største sø!



Sådan var temaet for Kolindsunds Venners stort anlagte arrangement i lokalerne hos ArtHouse of Djursland i Enslev vest for Grenaa.

Kolindsunds Venner havde som arrangør slået solidt på tromme for arrangementet med gratis bustransport til og fra mødet og til trods for at der var sørget for 100 ekstra stole, måtte en del fremmødte stå op i et velfyldt galleri. Ikke mindre end 160 tilhørere var dukket op, Tv2 Østjylland dækkede mødet, og Kolindsunds Venners animation af det genskabte sund bragede ud over gårdsplads ved ArtHouse.

Der var lagt op til debat ved indlæggene fra ornitolog Jens Kirkeby og biolog Henning Ettrup, der i fællesskab skabte et billede af, hvordan livet ville udvikle sig i den genskabte sø, og Carsten Bech, fmd. for teknikudvalget i Syddjurs Kommune, der opdaterede forsamlingen omkring Kolindsundkommissionens arbejde,

En kort pause blev indlagt med gode muligheder for at proviantere med sandwich og lokalt brygget øl, før debatpanelet i form af Kirstine Bille (borgmester i Syddjurs, F), Claus Wistoft (viceborgmester i Syddjurs, V), Carsten Bech (fmd. for Teknikudvalget i Syddjurs, R), Jens Meilvang (fmd. for Miljø og Teknik i Norddjurs, V), Lars Møller (fmd. for Udvalget for Kultur og Udvikling i Norddjurs, A), Anne-Mette W. Christiansen, MF (V) og Leif Lahn Jensen, MF (S) tog fat i debatten.

Meningerne om Kolindsunds genetablering var ganske delte fra Kirstine Billes klare udmelding om, at SF mener, at en genskabelse af Kolindsund er en god ide, og de kæmper for den, over Carsten Bechs opbakning til projektet og Claus Wistofts mere forsigtige ”Det er en udmærket ide, hvis en gendannelse kunne ske i fuld enighed mellem alle berørte parter”, og måske ikke lige noget, han ville kaste penge efter, til de mere bombastiske udmeldinger fra Anne-Mette W. Christiansen, der fandt Kolindsundprojektet forkert og bestemt ikke ville finde midler til noget sådant, og Jens Meilvang, der tonede rent flag med kommentaren, at reetableringen af Kolindsund som sø ville blive over hans lig.

Lars Møller, fmd. for Kultur og Udvikling i Norddjurs lod den nyhed springe, at kommunen, på trods af aftaler med Syddjurs, ikke havde kunnet medtage de 150.000 kr. i deres budgetforhandlinger for 2011.

Der var bred enighed i panelet om, at det er nødvendigt med mere viden på området, og at kommissionens arbejde skule gennemføres - med undtagelse af de to venstrepolitikere, der var kategoriske i deres afvisning af projektet.

Spørgsmål fra salen, drejede sig om hvorvidt søen får stillestående vand og ville komme til at lugte, og om den ville betyde en forværring af myggeplagen i området.

Bekymringerne om myggeplage blev afvist, da stikmyg yngler på fugtige enge og i pytter, hvorimod søen er fyldt med myggelarvens naturlige fjender, der vil holde bestanden nede.

Også mulighed for bosætning og livskvalitet blev berørt, og her kom Claus Wistoft med en god idé, idet en rundtur omkring sundet ad en løbesti ville svare til et helt marathonløb.

Post Scriptum: Få dage efter arrangementet kunne Borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune meddele Kolindsunds Venner, at man havde fundet 100.000 kr. til kommissionens fortsatte arbejde i en grøn pulje - dermed blev det væsentligste formål med arrangementet på ArtHouse of Djursland opfyldt. Arbejdet kan gå videre!

Jesper Nielsen, Fmd. for Kolindsunds Venner

MYG ELLER EJ?

Der er to typer stikmyg, som ville kunne være relevante i Kolindsund sø. Kig på beskrivelserne fra Århus Universitet, skadedyrslaboratoriet:

Skovmyg: Gruppen skovmyg udgøres af nogle arter af samme slægt (Aedes). Tilsammen er de ansvarlige for langt den største del af den gene, der forvoldes af myg i Danmark. Alle stikmyg lever som larver og pupper i vand. *Fælles for skovmyggene er, at de kommer fra mindre vandsamlinger i skove og moser, typisk pytter og grøfter, som kun er fyldt med vand en del af året.* De har som regel kun en enkelt generation om året.

Strandengsmyg: Ved siden af skovmyggene har vi strandengsmyggene, en gruppe på 4-5 arter af den samme slægt (Aedes) som bidrager betragteligt til myggeplagen. De afviger i levevis fra skovmyggene ved, at deres larver trives i det mere eller mindre **brakke** vand, der står i pytter på strandenge og i bunden af rørsumpe langs fjordkyster. De kan også have flere generationer i løbet af et år, således at larver forekommer ikke blot om foråret, men også senere, hvis vanddækningen tillader det. De voksne myg gør sig således bemærkede til langt hen på efteråret. De voksne strandengsmyg er langt mere tilbøjelige til at sprede sig fra deres udklækningssteder end skovmyggene. De kan træffes op til 10 km borte. *Et par af arterne behøver ikke brakvand for at trives, men kan også udklækkes på enge længere inde i landet.* (Fremhævelser: Kolindsunds Venner)

Morten D. D. Hansen (Feltbiolog, ansat ved Naturhistorisk museum i Århus og Molslaboratoriet, skriver): Stikmyg udklækkes i vandpytter, hvor der ikke er rovdyr, fx i et hjulspor i skoven, i lavvandede pytter på enge og marker, i spande i haven, i en tilstoppet tagrende og den slags. Når man etablerer store, sammenhængende vådområder, vil rovdyrene lynhurtigt indvandre, således at småfisk, vandkalve, guldsmedelarver og alskens andre småkravl vil fortære stikmyggelarverne. Der er ingen som helst tvivl om, at et vanddækket Kolindsund ikke vil indebære flere stikmyg - tværtimod!



Foto: 160 mennesker var mødt op til Kolindsund-aften i Enslev. Der var politikere, journalister, sundbønder, fugleinteresserede - og en enkelt, der interesserede sig meget for myg! (se ovenfor). Den ene længe af de gamle stalde, som i dag huser "ArtHouse of Djursland" med permanent kunstudstilling og café, var stopfyldt med mennesker, ArtHouse havde også sørget for middelhavsinspirerede pindemadder, godtøl og sodavand til aftenens deltagere. En lejet bus med foredrag om sundet af Mårten Breum, kørte fra Grenå og syd om sundet og samlede dem, der havde brug for kollektiv transport op. Septembermørket var faldet på, da mødet sluttede. Diskussionen fortsætter på Djursland!

Vi støtter også naturen!

Niels Peter Rasmussen
Statsaut. ejendomsmægler MDE
Søndergade 8 • 8560 Kolind
Tlf: 86392888
Mail: post@kolind.estate-maeglerne.dk



 **HabitatVision**

Konsulenter indenfor naturområdet

Erik Aude
Chefkonsulent, Ph.d.

HabitatVision Vest
Askedalsvej 3
8410 Rønne
Denmark

Mobil +45 2871 5739
Tlf. +45 8637 0227
eau@habitatvision.dk

www.habitatvision.dk

Zoneterapi & massage
v/ Thøger Pauli www.123zone.dk

Tlf. 8637 9585
Mobil 2633 4407



Registreret
Alternativ Behandler

 **RYOMGÅRD**
Vestergade 108
8550 Ryomgård
Tlf: 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk · ryomgaard@vorupgruppen.dk
TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Væksthøjskolen

**Foredrag og kurser i personlig
og spirituel udvikling
- med udsigt over
Kolindsund**

Læs mere på
www.vaeksthøjskolen.dk

Sunddalvej 1 - Ginnerup - 8500 Grenå - tlf. 8791 8000




DIGITEAM

Hjemmesider · Foto · Layout · Tryksager · Grafisk design

Tronholmvej 5 · Thorsager · 8410 Rønne
Mobil: 2082 1734 & 2071 0123

E-mail: gc@digiteam.dk · www.digiteam.dk


DJURSLAND
FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Trekanten 30, 8500 Grenaa.

Tlf. 70 300 934

Mail: djursland@3f.dk

www.3f.dk/djursland

- OS MED OVERENSKOMSTERNE!



www.frodonifinger.dk

Fotograf **Jesper Nielsen**

Lærkevej 2
8550 Ryomgård
Telefon: 86 39 43 18
Mobil: 31 61 97 33
E-mail: jni@tdcadsl.dk

Løsning af alle sparebank-opgaver
Indenfor fotografi

**Vi i KOLINDSUNDS
VENNER ønsker os
en sø i julegave!
GOD JUL til Djursland, når
juletiden kommer!**

www.kolindsund.dk
- FORENINGENS HJEMMESIDE

ET FRÆKT TILBUD!



Af Jesper Nielsen
Formand for Kolindsunds Venner

I dagene efter Kolindsunds Venners store arrangement hos Arthouse of Djursland stod det klart, at Norddjurs Kommune ikke havde medtaget Kolindsundskommissionen på deres budget for 2011.

Det fik undertegnede til at fremsætte et godt tilbud til borgmester Jan Petersen:

»Som Halinspektør og dermed bygningstekniker er jeg specialist i at finde metoder til at drive store kommunale bygninger den mest økonomiske vis uden de store investeringer.

I Midtdjurshallen har jeg fundet årlige besparelser for 132.000 kr. ved en investering på 20.000 kr.

Og derfor tilbød jeg nu Norddjurs kommune, at finde besparelser i driften af deres bygningsmasse på mindst 450.000 kr. i 2011 mod, at kommunen alligevel fandt de 150.000 kr. til kommissionens videre arbejde. Det kan man da kalde en Win-win situation.«

Nu har Norddjurs kommune så fundet 100.000 kr. i en grøn pulje til kommissionens arbejde.

Men derfor er jeg alligevel ikke den, der trækker mit tilbud i land.

Jeg har ikke hørt fra Norddjurs Kommune endnu, men jeg er klar!

I Syddjurs kommune har man tilsvarende startet en innovationskampagne op for at få medarbejdernes bud på, hvordan ting kan gøres nemmere, billigere og bedre.

Her deltager jeg fuldt ud, og forhåbentlig kommer Syddjurs kommune til at høste gode besparelser på den konto. Jeg har i hvert fald hovedet fuldt af gode ideer, og skal gøre mit.

Indmeldelsesblanket

5,50

Kolindsunds Venner
Thorsagervej 40
Skarresø Mark
8410 Rønede



DRØMMER JEG, ELLER...?

Sally Salminen

Den nye næstformand i Kolindsunds Venner, skriver fra Søndermarken i Kolind:

»Når jeg kører langs med kanalen i efterårs- og vintermånederne virker det, som om min drøm er gået i opfyldelse: Vandet er tilbage i Kolindsund!

Træerne står i vand til knæerne, hestenes mark er reduceret til få tørre kvadrater og kun de højeste græsser har kun lige akkurat toppen oven vande.

Ved Vedø minder landskabet mest af alt om Mangroveskovens sumpe og jeg forventer at der hvert øjeblik vil kunne dukke en krokodille op fra dybet.

Ved Enslev er Kanalen fyldt med vand og breder sig faretruende tæt på landevejen. Det er også her, at man har det flotteste udsyn over fremtidens sund, og når fantasien slippes løs er der ingen grænser for hvad man kan se i det fjerne: »En ældre mand i en robåd sidder forventningsfyldt og ryger på sin pibe mens han holder øje med sin snøre. Nogle unge drenge har brugt deres konfirmationspenge på joller med sejl på og suser hen over vandet i en frygtelig fart. Turbåden kommer forbi på sin daglige rejse mellem Grenaa og Kolind. Man kan høre guiden fortælle om det landskab de sejler forbi og passagererne vinker til os der står inde på land.

Den flotte havn, som er blevet bygget ved Enslev er totalt fyldt op med både i alle størrelser og prisklasser

og der lyder en ringlen og ranglen dernede fra, når vinden tager fat i masterne.

Der er en konstant leben på havnene i Enslev og i Kolind. Når borgerne går - eller kører - en tur, ender det som regel altid med et smut ned omkring havnen. Her kan man sidde og skue ud over alle herlighederne og drømme sig væk fra hverdagens trummerum - lige som jeg lige har gjort«.....

Tilbage til virkeligheden hvor Kolindsund endnu ikke er fyldt op med vand. Men også tilbage til det faktum, at der til stadighed arbejdes på at det nok skal lykkes en dag.

Både Norddjurs og Syddjurs Kommune har, på trods af den slunkne pengekasse, besluttet sig for at afsætte penge til forarbejdet i 2011. Det er nødvendigt signal til os alle om, at de stadig tror på tanken.

De to kommunen nedsatte i 2009 et udvalg der har til opgave at undersøge mulighederne for at gendanne søen og dette arbejde kan nu fortsætte. I Kolindsunds Venner har vi nu 140 medlemmer og vi venter spændt på at høre nyt fra »Den fælleskommunale Kolindsund-kommision.«

Andet sted, her i avisen, kan man læse om gendannelsen af Filsø. Til sammenligning er den blot en vandpyt i forhold til hvad Kolindsund Sø bliver. Historien om Fil Sø kan forhåbentlig give stof til eftertanke for vores politikere og give gode ideer til det videre arbejde med sagen.

Det helt store spørgsmål er naturligvis hvor pengene skal komme fra og hvor meget projektet vil komme til at koste i sidste ende. Kommunerne bør derfor allerede nu rette henvendelse til relevante fonde, både her og i EU for at afsøge mulighederne for støtte.

- Vi venter blot på signalet til at få sat båden i vandet!«



Sæt kryds

Ja, jeg er tilhænger af gendannelse af Kolindsund som sø, og vil gerne være medlem af foreningen "Kolindsunds Venner"

Det koster 100 kr. om året - 150 kr. for støtte/familiemedlemskab. Beløbet kan indsættes via netbank Reg. Nr. 1551 Konto Nr. 16825867 - eller du kan indsende denne talon til foreningen og få tilsendt et girokort.

NAVN:

ADRESSE:

POSTNUMMER/BY:

E-MAIL/TELEFON

UNDERSKRIFT OG DATO:



**Udgives af foreningen
Kolindsunds Venner**

- En partipolitisk uafhængig interesseforening for gendannelse af Kolindsund.

Adresse:

Thorsagervej 40,
Skarresø Mark,
8410 Rønde.

Formand og ansvarshavende: **Jesper Nielsen**,
Tlf: 3161 9733

E-mail: jni@fiber.dk

Besøg hjemmesiden:

www.kolindsund.dk