

KOLINDSUND AVIS



7. ÅRGANG NR. 2 - DECEMBER 2009

**10 ÅRS JUBILÆUM FOR
KOLINDSUNDS VENNER!**

INDHOLD:

- **I MINDE OM SVEND AUKEN**
Side 3
- **KJELD HANSEN MED NY BOG (og hjemmeside) OM DEN DANSKE NATUR** Side 4
- **DEN FÆLLES-KOMMUNALE KOMMISSION OM SUNDET**
Side 5
- **AFSKEDS-SALUT FRA VILFRED FRIBORG HANSEN**
Side 7

Nu er det bare med at komme i gang:

Søflertal i begge Djurslands-kommuner efter valget!

Bestyrelsesmedlemmerne i Kolindsunds Venner har svært ved at få armene ned efter kommunalvalget d. 17. november.

Efter valget af Jan Petersen i Norddjurs - og fortsat søflertal i Syddjurs - står vi i en situation, hvor det er helt realistisk, at Kolindsund som sø bliver besluttet og sendt videre til Folketinget og EU i løbet af de kommende 3-4 år!

Ved redaktionens afslutning var resultatet af konstitueringsforhandlingerne i Syddjurs endt med en bred konstituering med Kirstine Bille som borgmester. Syddjurs blev en gyser og er gået landet rundt. Men noget, der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved, er at tilhængerne af naturgenopretning af Kolindsund i Syddjurs stadig tæller et solidt flertal af byrådets medlemmer.

fortsættes på side 2

fortsat fra forsiden:

I Norddjurs var der indtil valget en 13-14 situation mod søen. Dette er nu historie. Med Jan Petersens sejr som borgmester i nordkommunen kan et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer (14-13) støtte de videre skridt frem imod Kolindsund som sø.

Det er endnu ikke let at spå om, hvad de næste skridt i processen bliver. Efter nytår vil den fælleskommunale kommission fremlægge de tre scenarier, den er blevet bedt om at lave. Dernæst starter fase to, som indebærer diskussion af facts blandt politikerne og de implicerede parter.

Hvornår den afgørende ansøgning bliver sendt til Folketinget om at skabe en naturgenoprettet sø i Kolindsund, s tomme hul - ligger endnu i fremtiden.
MB



Diagrammer over styrkeforholdet mellem tilhængere af søen (lysegrå) og modstandere af søen (mørkegrå) i henholdsvis Norddjurs (tv.) og Syddjurs (th.)



Jesper Nielsen, formand for foreningen Kolindsunds Venner siden foreningens start i 1999: *"Det er svært at få armene ned efter valgresultatet på Djursland. Vores store forhåbninger får nu mulighed for at blive omsat til handling. Kolindsund som sø vil nok blive virkelighed inden for få år!"*

Sagt efter valget:

Jan Petersen, nykonstitueret borgmester i Norddjurs:

"...Nu må vi jo videre med projektet. Facts er ved at være samlet sammen. Nu skal vi videre med fase to. Der skal forhandles - og handles..."

Mads Nikolaisen, formand for SF's nye 3-mands byrådsgruppe i Norddjurs:

"...Jeg er glad for, at der nu er grundlag for gendannelsen af Kolindsund i de to kommuner. Nu skal vi konkretisere, hvordan søen kan gendannes..."

Kirstine Bille, nykonstitueret borgmester i Syddjurs:

"...Jeg tror helt sikkert på, at der fortsat er stor tilslutning til projektet blandt byrådsmedlemmerne i Syddjurs..."

Jesper Matthiasen, ny formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs:

"...Det ser ud, som om der er vand på vej tilbage i Sundet!..."

Carsten Bech, formand for udvalg for Teknik og Miljø i Syddjurs:

"...Jeg ser frem til et godt samarbejde mellem de to Djurslandskommuner om genetableringen af søen..."

FÅ NYHEDERNE OM KOLINDSUND FØRST!

Tilmeld dig facebook-gruppen "Kolindsunds Venner" og bliv løbende opdateret om, hvad der sker i udviklingen omkring Kolindsund. Gruppen har nu over 200 medlemmer.
Thøger Pauli, adm. af gruppen

Dansk natur har en ven mindre!



Svend Gunnarsen Auken (24. maj 1943 i Århus – 4. august 2009 i København) var en dansk socialdemokratisk politiker, der var formand for Socialdemokraterne fra 1987 til 1992, i flere perioder minister og folketingsmedlem fra 1971 til sin død i 2009.

Mindeord af Jan Petersen, tidligere folketingsmedlem og kommende, socialdemokratiske borgmester i Norddjurs Kommune

Svend Auken er i min bevidsthed ikke flyttet over i historien endnu. Han fyldte meget og han vil fylde meget i dansk politik i flere generationer. Danmark har aldrig haft en bedre, stærkere og mere magtfuld miljøminister. Det vi har haft siden blegner fuldstændig og om vi får det i fremtiden? Det vil Svend håbe på og han dryppede meget af sit eget politiske talent og engagement til alle os andre.

Det er sjældent at opleve en politisk dygtig håndværker, der samtidig er så åbenlys visionær. Det er også sjældent at opleve det utopiske i et menneske forenes med det realistiske. Men det har jeg oplevet gennem 17 års samvær på godt og ondt i det socialdemokratiske gruppeværelse på Christiansborg,

At Danmark i dag er en miljøpolitisk magtfaktor i verdenssamfundet skyldes det Svend. De markante resultater herhjemme og den stærke miljøprofil i verdenssamfundet, taler for sig selv. At blive hyldet efter sin død i den amerikanske kongres, er der vist ikke andre danske politikere, der har oplevet.

Hvor ville det være stærkt, om Kolindsund-projektet havde haft Svend som ambassadør og fødselshjælper. Det mangler vi nu. Men når dette store og visionære projekt forhåbentlig skal og kan realiseres, så må vi i debatterne om detaljer, problemer og udfordringer, huske, at det kan lade sig gøre at forandre. Det beviste Svend i sit politiske liv på miljøområdet. Det må ikke stoppe. Han havde kun et politiske ønske i sit liv, at vi fortsatte.



Ny bog undervejs

Det tabte land: Folk og Steder – 361 fortællinger om dem, der formede landet



Kjeld Hansen
Miljøekspert,
journalist,
forfatter, debattør,
foredragsholder
m.m.

Hvem var den københavner, der så gerne ville være godsejer, at han tørlagde Nordjyllands største sø i 1881, så han kunne bygge sig en herregård?
Hvad hedder det største landvindingsprojekt i nyere tid, som blev indviet i 2005 af tronfølgerparret?
Er det rigtigt, at godsejer Flemming Juncker gik konkurs med Overgård Gods, fordi han kastede sig ud i omfattende landvindingsarbejder ved Mariager Fjord uden at ville have statsstøtte?

Hvorfor skulle Kalvebod Strand inddæmnes og tørlægges i 1939, når de 2800 hektar nyt land alligevel fik lov at ligge hen i flere årtier?

Ville en tredjedel af Lolland stå under vand, hvis ikke det 63 kilometer lange Lollandsdige var blevet bygget efter stormfloden i 1872?

Hvor dyrt var det at udtørre Kolindsund på Djursland, og hvem betalte?

Ålekongen Niels Nielsen regerede i Hovvig udenfor Nykøbing S. i årene 1904-1918. Hvorfra stammede hans tilnavn – og hvorfor dukkede han op nogle år senere på Mors oppe i Limfjorden?

Og sådan kan man blive ved med at stille spørgsmål og give svar. Det er præcis, hvad Kjeld Hansen gør i sit nye storværk ”Det tabte land: Folk og Steder”, der så småt er ved at tage form.

Indholdet vil være 361 helstøbte fortællinger om de mænd, der formede nutidens Danmarks natur, og om de 361 steder - de udtørrede søer og gamle inddæmninger -, som de stod bag. Sted for sted, og ofte rigt illustreret med gamle billeder og kort, berettes der om store håb og gyldne drømme, visioner, rænkespil og dristig satsning i kampen for at vinde nyt land.

Bogen vil udkomme i to bind på i alt 1000 sider, og den vil løbende blive offentliggjort på nettet fra efteråret 2009. Læs her en smagsprøve: www.dettabteland.dk

God fornøjelse!

Kjeld Hansen

Den fælleskommune

Af Jesper Nielsen

I Marts måned 2009 besluttede byrådene i Syddjurs Kommuner at nedsætte en kommission, som skulle skaffe en analyse af fremtidsmulighederne for Kolindsund.

Kommissionen består af en politisk styrelse med 4 politikere fra Nord- og Syddjurs kommuner og en administrativ to-mands styregruppe bestående af kommunaldirektørerne Poul Møller og Arne Larsen.

Kommissionens første opgave var at kortlægge og gøre alle tilgængelig data, rapporter og undersøgelser om Kolindsund og gennemgå dem alle og se, om yderligere undersøgelser er nødvendige. Det er vigtigt, at politikerne kan træffe kvalificerede afgørelser om Kolindsunds fremtid.

Bølgerne går højt omkring Kolindsunds Venner

Af Thøger Pauli, kasserer

Kolindsunds Venner i 2009 kunne fejre 10 års jubilæum ved et velbesøgt arrangement på Væksthøjskolen 1. september, hvor der samtidig var politikerpanel med 6 borgmesterkandidater fra Nord- og Syddjurs. Dette møde en start på valgkampen, hvor Kolindsund på flere valgmøder rundt omkring på Djursland samt i regional TV havde en fremtrædende placering.

Medlemstallet i foreningen er støt stigende og ligger nu et pænt stykke over de 100 medlemmer, som i flere år har været et mål, vi har stilet imod. Ifølge vores vedtægter åbner det op for, at vi kan udvide bestyrelsen fra 3 til 4 medlemmer på næste generalforsamling i starten af 2010. Med denne avis udsendes girokort til kontingent for 2010, som vi håber at alle medlemmer vil skynde sig at bruge. Kolindsunds Venner er også med på facebook, hvor vi også er oppe på 229 medlemmer. Søg under grupper på ”Kolindsunds Venner”. Her vil vi løbende informere om sidste nyt omkring Kolindsund, så hvis du er på facebook, så er det en god idé også at være med i denne gruppe.



inale kommission om Kolindsund

Det viser sig, at vi ved en masse i dag, men også, at der er flere områder, der ikke er belyst. Her udtrykt i et skema.

	Tilfredsstillende	Mangler	Store mangler
Vandføring - vandløb		X	
Grundvand			X
Saltindtrængning			X
Geofysik - boringer		X	
Næringsalte			X
Terretisk miljø	X		
Aquatisk miljø	X		
Jordbundsforhold / sætninger		X	
Klima		X	
Landskabskarakteranalyse		X	
Infrastruktur	X		
Demografi			X
Djurslands Ornitologi		X	

Kommissionen er nu parat til at gå videre til fase to i dens arbejde - fremskaffelsen af nye relevante undersøgelser for at opdatere den viden, der er nødvendig for politikerne for at kunne tage de rigtige beslutninger.

Til disse undersøgelser skal kommissionen søge eksterne fondsmidler. Det er her, Kolindsunds Venner nu arbejder sammen med kommissionen om at finde midler gennem vort internationale netværk under Global Nature Fund og Living Lakes Projektet.

Læs meget mere om kommissionens arbejde på hjemmesiden: <http://kolindsund.odeum.com>

Billedet herunder er fra vælgermødet på Væksthøjskolen i september. Et velbesøgt møde arrangeret af højskolen og Kolindsunds Venner med næsten 100 deltagere, hvor borgmesterkandidaterne fra Syddjurs - og Jan Petersen fra Norddjurs - åbent fremlagde deres visioner for Kolindsund.



Foto: Thøger Pauli

Nord og
mission som
ederne for

ruppe på
ner og en
ende af
dres Brinch

egge
elser
afgøre,
e for, at



Vi støtter også naturen!

Niels Peter Rasmussen
Statsaut. ejendomsmægler MDE
Søndergade 8 • 8560 Kolind
Tlf: 86392888
Mail: post@kolind.estate-maeglerne.dk



 **HabitatVision**

Konsulenter indenfor naturområdet

Erik Aude
Chefkonsulent, Ph.d.

HabitatVision Vest
Askedalsvej 3
8410 Rønne
Denmark

Mobil +45 2871 5739
Tlf. +45 8637 0227
eau@habitatvision.dk

www.habitatvision.dk

Zoneterapi & massage
v/ Thøger Pauli www.123zone.dk

Tlf. 8637 9585
Mobil 2633 4407



Registreret
Alternativ Behandler

XL BYG **RYOMGÅRD**
Vestergade 108
8550 Ryomgård
Tlf: 87 74 12 34

www.vorupgruppen.dk · ryomgaard@vorupgruppen.dk

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Væksthøjskolen

**Foredrag og kurser i personlig
og spirituel udvikling
- med udsigt over
Kolindsund**

Læs mere på
www.vaeksthøjskolen.dk



Sunddalvej 1 - Ginnerup - 8500 Grenå - tlf. 8791 8000

2tal

Midtdjurs Radio & TV

Bredgade 4 · 8560 Kolind
Telf. 86 39 11 75

**KOLINDSUNDS
VENNER ønsker
Djursland tillykke
med valget!**



www.frodonifinger.dk

Fotograf **Jesper Nielsen**

Lærkevej 2
8550 Ryomgård
Telefon: 86 39 43 18
Mobil: 31 61 97 33
E-mail: jni@tdcadsl.dk

Læsning af folk-spændende opgaver
Indenfor fotografi



DIGITEAM

Hjemmesider · Foto · Layout · Tryksager · Grafisk design

Tronholmvej 5 · Thorsager · 8410 Rønne
Mobil: 2082 1734 & 2071 0123
E-mail: gc@digiteam.dk · www.digiteam.dk



Storegade 17 - Grenaa
Tlf: 8639 8830

www.kolindsund.dk

- FORENINGENS HJEMMESIDE

VILFRED OM KOLINDSUND

Af Vilfred Friborg Hansen - afgående borgmester
i Syddjurs kommune.



MAN SNYDER IKKE NATUREN
Inderst inde ved vi det vel godt: man snyder ikke naturen. Det gør man heller ikke i Kolindsund. Vi har kun "lånt" søen af naturen. Efterhånden som den gamle søbund "sætter sig" og grundvandet

kommer til at stå højere og højere, bliver det nødvendigt at pumpe kraftigere og grave kanalerne dybere. Sådan har det også været i Kolindsund. Der må naturligvis komme et tidspunkt, hvor det ikke kan svare sig økonomisk, og så bliver søen til sø igen. Spørgsmålet er altså ikke, om søen skal være sø igen, men om vi skal "hjælpe den på vej" og skabe en "kontrolleret" sø uden de problemer med brakvand etc. som processen ellers kan indebære.

Det vil også være en fordel for "sundbønderne", der vil kunne få kompensation for tabet af landbrugsværdierne. På sigt vil de miste den mulighed.

Og det vil være en fordel for samfundet i en tid, hvor landbrug ikke er rentabelt uden store EU-tilskud, og hvor befolkningen efterlyser natur- og herlighedsværdier.

For mig at se, er problemet lige nu kun det ene, at vi endnu ikke er nået til det punkt, hvor det for landbrugerne vil være en fordel at gå ind i et naturgenopretningsprojekt. Om

dette punkt nås om 10, 20 eller 50 år, tør jeg ikke vurdere. Det har også at gøre med landbrugernes egen fremsynethed.

Jeg tør derimod godt slå fast, at tiden kommer. Derfor er det mit synspunkt, at vi lige så godt kan tage fat med det samme og genskabe de enestående natur- og herlighedsværdier, der ville ligge i et naturgenoprettet Kolindsund.

Men det skal naturligvis ske på et seriøst og fagligt solidt grundlag. Derfor synes jeg, at det er en fornuftig og nødvendig proces, de to Djurskommuner har sat i gang med analysearbejdet omkring en genskabelse af Kolindsund. Foreløbig har vi indsamlet den eksisterende viden – nu går vi ind i fasen for at få et overblik over, hvilken nødvendig viden, vi mangler. Dernæst skal den manglende viden fremskaffes, så vi kan igangsætte et egentligt udredningsarbejde om fordele og ulemper ved hhv. intet at foretage sig og ved en hel eller delvis genskabelse af Kolindsund som sø. Hvis resultatet som forventet bliver tommelfingeren opad for et genskabt Kolindsund, så går arbejdet i gang med at skaffe statslig opbakning og finansiering af milliardprojektet.

Der er under alle omstændigheder et godt stykke vej endnu – så det gælder bare om at holde sporet og komme derudad....

Indmeldelsesblanket

5,50

**Kolindsunds Venner
Thorsagervej 40
Skarresø Mark
8410 Rønede**

Kommunevalget 2009 - følelsernes store rutchebanetur!

Politisk kommentar

af **Jesper Nielsen,**

formand for **Kolindsunds Venner**

Det er ingen hemmelighed, at Kolindsunds Venner har heppet kraftigt på de partier der offentligt har støttet foreningens store ønske om at få gendannet Kolindsund som sø.

Vi mener, at i lyset af den generelle pengemangel i kommunerne, er der intet mere vigtigt end at få sparket gang i visionen om den gendannede sø som løftestang for vækst og fremgang på hele Djursland. Så det var med slet skjult glæde, at vi kunne tælle til fjorten mandater til S og SF i Norddjurs, hvilket sikrede Jan Petersen fra Socialdemokraterne borgmesterstolen. Jans fremragende valg betyder, at der nu hersker et flertal i byrådet i Norddjurs, der ønsker en gendannelse af søen Kolindsund. Samtidigt betød SF's helt fantastiske valg med Kirstine Bille i spidsen i Syddjurs, at Socialdemokraternes forventede tilbagegang dér blev helt opvejet.

Så undertegnede kunne næsten ikke få armene ned af bar begejstring over at se, at ikke mindre end atten mandater ud af syvogtyve stadig bakker op om projektet Kolindsund som sø.

Derfor kom det som et stor chok, da Socialdemokraterne overraskende indgik en konstitueringsaftale med Venstre og satte en erklæret modstander af vort projekt på borgmesterstolen i form af Claus Wistoft fra Venstre.

Skulle vi til at opleve en årrække med benspænd for projektet til trods for det store flertal for? Skuffelsen grænsende næsten til fortvivlelse og sorgen var malet i formandens ansigt gennem tre lange dage.

Og så kom forløsningen! Konstitueringsaftalen blev brudt, og S, SF og de radikale indgik en ny aftale, der har sat Kirstine Bille på borgmesterstolen.

Resultatet er uomtvisteligt det bedst tænkelige for vort projekt.

Vidtsyn og visionær tænkning har vundet over traditionelt snævertsyn og konservatisme.

Glæd jer. Det bliver bare så stort!
God jul fra Kolindsunds Venner!



Sæt kryds

Ja, jeg er tilhænger af gendannelse af Kolindsund som sø, og vil gerne være medlem af foreningen "Kolindsunds Venner"

Det koster 100 kr. om året. Beløbet kan indsættes på giro 16825867 (husk navn og adresse) eller du kan indsende denne talon til foreningen.

NAVN: _____

ADRESSE: _____

POSTNUMMER/BY: _____

E-MAIL/TELEFON _____

UNDERSKRIFT OG DATO: _____



**Udgives af foreningen
Kolindsunds Venner**

- En partipolitisk uafhængig interesseforening for gendannelse af Kolindsund.

Adresse:

Thorsagervej 40,
Skarresø Mark,
8410 Rønde.

Formand og ansvarshavende:

Jesper Nielsen, Tlf: 8639 4318

E-mail: jni@tdcadsl.dk

Besøg hjemmesiden:

kolindsundsvenner.dk